

Esther kører motorcykel både til hverdag og på ferier. Den store Harley Davidson er hendes drømmemotorcykel.



Turen på motorcykel i Himalaya var en kæmpe udfordring. Men Esther elsker, når det er lidt farligt og eventyrligt.



Esther er medlem af SOS Børnebyerne og har sponsorbørn i Sydafrika, som hun har besøgt flere gange.

stisk tur.

Esther har aldrig været nervøs for de lange ture på motorcykel i et fremmed terræn.

- Jamen, livet er farligt. Der er jo en risiko ved alt. Og jeg er vokset op på landet, hvor der ikke var så meget pyller! Så jeg gør bare tingene, udbryster hun.

- Man skal jo huske at leve, mens man gør det, både herhjemme i Danmark og ude i den store verden. Jeg får så megen inspiration ved at rejse, at jeg har nye ideer med mig hjem, hver gang jeg har været af sted. Det er det, der giver min tilværelse krydderi. ■



Af Kirsten Winding
winding@
newmail.dk
Foto: Heidi Lunds-
gaard og privat

de køre gennem et vandfald.

- Da var jeg lige ved at kalde på en mand til at hjælpe mig. Men så tog jeg mig sammen. Der går jo sport i at gennemføre turen selv, griner hun.

MC Esther

Esther har snart været på alle kontinenter på motorcykel, og det giver både storslåede ople-

velser og ny inspiration.

- Jeg har fået rigtig mange nye venner gennem min interesse for motorcykler, det har virkelig givet mig et frisk pust i tilværelsen. Om de er 40 eller 70 år er jo fuldstændig ligegyldigt, når man har en fælles interesse.

Da Esther har været vant til at rejse og arrangere rejser hele sit liv, er det mere og mere blevet hende, der arrangerer motorcy-

kelrejserne med venner og bekendte. Hun undersøger, hvor det er godt og interessant at køre, hvor man kan overnatte, og hvilke motorcykler der skal køres på.

I 2007 var hun på Cuba med en gruppe motorcyklister.

- Vi fik sejlet de 14 køretøjer derover i en container, for man kunne ikke leje gode motorcykler der. Det var en helt fanta-